

BRAMMINGGRUPPEN



**HANS SILAS
NIELSEN**

FOTO: ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV.



**HELGE
BROCK IVERSEN**

FOTO: BRAMMING EGNMUSEUM.



**JENS THUE
JENSEN**

FOTO: ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV.

Hans Silas Nielsen. Foto Esbjerg byhistoriske Arkiv

Helge Brock Iversen. Foto: Bramming Egnsmuseum

Jens Thue Jensen. Foto: Esbjerg byhistoriske Arkiv.

Hans, Helge og Thue fra Bramming-gruppen

De tre unge mænd var aktive i modstandsarbejde i både Esbjerg, Bramming og Ribe. De blev medlemmer af samme sabotagegruppe ved et møde 3. juni 1944 i et havehus i Bramming.

Bramming-gruppen blev etableret som en såkaldt R1-gruppe under Esbjerg. R1-grupper var sabotagegrupper i modsætning til R-grupper, der var ventegrupper, som først skulle træde i aktion, når det blev påkrævet, evt. ved en allieret invasion.

Hans Nielsen, der var den ældste og mest erfarne i modstandsarbejdet, blev gruppens hovedkraft. Ved siden af aktiviteterne i Bramming-gruppen tog de tre selvstændigt initiativ til forskellige former for modstandsarbejde.

Natten mellem 5. og 6. september 1944 skulle gruppen udføre en jernbanesprængning mellem Sejstrup og Gredstedbro. Frants Gertsen udpegede eller godkendte sabotagemålene. Hans Nielsen skaffede sprængstof. Sabotagen var vellykket og efterlod et stort hul midt på banelinjen. Men pga. en arrestation måtte resten af gruppen dagen efter gå under jorden.

Hans Nielsen, Helge Iversen og Thue Jensen arbejdede efterfølgende som heltidsillegale i Esbjerg i samarbejde med bylederen Frants Gertsen.

Helge Brock Iversen (1924-1945)

stiftede i 1944 en modstandsgruppe af borgerlige gymnasieelever fra Ribe Katedralskole. Efter arrestationen af den hidtidige byleder for modstandsbevægelsen i Ribe, Kaj Lykke Sørensen i oktober 1944 var byen uden illegale forbindelser. Her tog Helge Iversen sammen med redaktør Max Jørgensen initiativ til at forny arbejdet. I efteråret 1944 deltog han bl.a. sammen med Jens Thue Jensen i våbentyverier fra tyske lagre.

Hans Silas Nielsen (1918-1945)

deltog i flere sabotager, bl.a. sammen med Thue Jensen. Desuden rejste han som kurer mellem den sydjyske modstandsledelse og lederen af den militære modstandsorganisation i Jylland, Vagn Bennike. Bennike skrev i december 1944 om Hans Nielsen: "Han er meget arbejdsdygtig, og det er i ikke ringe grad hans skyld, at Sønderjylland så relativt hurtigt er kommet på fode begge de gange, regionen i løbet af sommeren har været brudt sammen."

Jens Thue Jensen (1922-1945)

opmålte og kortlagde tyske befæstningsværker. Han udfærdigede primitive lyskopier af sine skitser ved hjælp af solenergi og lod dem videresende til de allierede i London via Sverige. Sammen med Hans Nielsen deltog han i flere sabotager.

Arrestation og henrettelse

Helge Iversen blev arresteret 22. december 1944, mens han logerede hos Thue Jensens søster, Dorthe, i Torvegade i Esbjerg. Gestapo var ved den lejlighed i virkeligheden ude efter Thue. Efter en tid i Kolding arrest blev Helge overført til Frøslevlejren.

Da to centrale modstandsfolk i Kolding var blevet arresteret, blev Hans Nielsen og Thue Jensen 22. februar 1945 sendt til Kolding som afløsere. På Kolding banegård blev de arresteret af Gestapo. De blev ført til Staldgården og tvunget til at give oplysninger. Sammen med Helge Iversen overførtes de 6. marts til København.

Hans Nielsen blev dødsdømt for delagtighed i sabotage og transport af våbenmateriale beregnet for sabotage. Helges dødsdom skyldtes delagtighed i jernbanesabotage. Thue Jensen blev dødsdømt for spionage og for at have videresendt skitser over maskingeværreder og befæstningsanlæg til de allierede samt for jernbanesabotage. 10. marts blev de sammen med fire andre henrettet i Ryvangen. De blev hhv. 20, 22 og 26 år gamle.