



Foto: Stadsarkivet Odense

Hans Peter Poulsen – "Bernhard" (1911-1994)

Kommunisten og malersvenden Hans Peter Poulsens virke som sabotageleder i Esbjerg faldt i den tidlige periode af modstandskampen, hvor den enkeltes initiativ og evner var afgørende. Lederen af DKP's illegale arbejde på Fyn og i Sydjylland, Holger Vivike, sendte ham i oktober 1942 fra Odense, hvor han var eftersøgt, til Esbjerg for at sætte gang i sabotagen og højne det ideologiske niveau i den lokale partiafdeling. Her afløste han byens første heltidsillegale, Poul Christensen, som formand for DKP's byledelse.

I den første tid arbejdede Poulsen med drengene i Bernhardgruppen. Efter optrevlingen af denne gruppe fik Poulsen dannet en ny gruppe, der overvejende bestod af lokale partimedlemmer i alderen 25-35 år. Fra april til slutningen af august 1943 udførte gruppen ca. 50 større og mindre sabotageaktioner i Esbjerg og omegn. Samtidig ledede Poulsen aktioner i Varde, Tønder og Fredericia.

Fra forsommeren 1943 fik Poulsen sprængstof fra faldskærmsagenter i byen. Det effektiviserede sabotagen betydeligt. Poulsens sabotagemål var fiskeeksporten til Tyskland og værnemagervirksomheder, ligesom han udførte aktioner mod tyske barakker og køretøjer. Endelig saboteredes også elforsyningen for at svække strømforsyningen til de tyske befæstningsanlæg.

Poulsens gruppe udførte den spektakulære sabotage mod Statens Fiskepakhuse på havnen 6. august 1943, der udløste tysk udgangsforbud og landets første generalstrejke. Strejkerne spredtes og førte til regeringens afgang 29. august 1943. Mangel på security fra Poulsens side førte til optrevling af sabotagegruppen, der blev stillet for tysk krigsret. Flere af gruppens medlemmer endte i tysk tugthus, hvor en af dem døde. Poulsen selv undslap til Sverige.